



Wandelnetwerk 'Kempense Kolonies':

Startplaats: Merksplas, Kerkplein, aan de St.-Willibrorduskerk, knooppunt 84
 84 - 24 - 23 - 88 - 27 - 59 - 58 - 57 - 79 - 78 - 73 - 53 - (*) 54 - 68 - 67 - 50 - 51 -
 52 - 56 - 85 - 84 of in omgekeerde volgorde
 *verkorting bij knooppunt 53 naar 52 - rolstoeltraject,
 volg bewegwijzering



Deze wandeling is uitgezet op het wandelnetwerk 'Kempense Kolonies'. Je geniet er van een gevarieerde natuur en van een rijke cultuur. Hier ontstond de gemeente Merksplas.

Startplaats:

Merksplas, Kerkplein, aan de St.-Willibrorduskerk, knooppunt 84

Verkorting: bij knooppunt 53 naar 52 is 5,4 km,  rolstoeltraject



Bezienswaardigheden:

St.-Willibrorduskerk, oude kerkvoetweg langs 't Vonderke, fauna en flora, méanders en overstromingsgebieden van de Mark, gemeentepark Carons Hofke, met de vroegere motteburcht, pastorij, knuppelpad, vijvers, snoekengracht, poosplaats, picknickplaatsen en infopanelen, het Pannenhuis, het oudste gebouw van Merksplas anno 1654

Picknickplaatsen:

Aan de Pannenhuisbrug, bij knooppunt 50, met zicht op Pannenhuis Gemeentepark Carons Hofke, vanaf knooppunt 53

Romeinse wandeling

Deze wandeling is rijk aan cultuur en natuur. Ze loopt langs 'de wortels van Merksplas' (de Romeinen, de Franken en de pastoors van de St.-Michielsabdij). Verrassend is het 'Carons Hofke', en de Markvallei, met talrijke meanders en de overstromingsgebieden. De verkorte wandeling is geschikt voor rolwagens. Neem vooral tijd om rustig rond te wandelen in het gemeentepark Carons Hofke.

St.-Willibrorduskerk.

Was het oudste houten kerkje van Merksplas gebouwd door de H. Willibrordus of zijn volgelingen? De wijding van de eerste stenen kerk gebeurde in 1447. Deze kreeg een stenen toren in 1777. De huidige neogotische kerk werd ingezegend op 13 aug. 1877. De kerk is 40,5 meter lang en de toren reikt 50 m hoog.

Vanaf de gehuchten liep er een voetpad recht naar de kerk. De kerkvoetweg van Berkelaar passeert langs 't **Vonderke**, een smal bruggetje over de Mark. Hier stond 2000 jaar geleden een groot loofbos, vóór de kerstening een druïdenbos. De H. Willibrordus en zijn volgelingen trachtten het vertrouwen van de bevolking te winnen en de macht van de druïden over te nemen.

Een deel van dit grote loofbos was het **Graafsbos**, destijds eigendom van de Graaf van Hoogstraten. Het stuifduinengebied uit de Middeleeuwen onderging inmiddels heel wat wijzigingen. Vanaf de 18de eeuw plantte men hier naaldbomen. Door de Afdeling Bos en Natuur wordt het bos nu ingrijpend aangepakt, zodat vooral een inlands loofbos ontstaat.

De **Mark**, de rivier waaraan Merksplas zijn naam dankt, vertoont prachtige meanders en wachtbekkens. Vooral bij de aansluiting van de Biezenloop en aan het Carons Hofke ontstaat regelmatig een flink gezwollen waterloop.

De **Oude Baan** is een eeuwenoude weg waarlangs vroeger de koetsen vanuit 's Hertogenbosch over Baarle naar Antwerpen reden. Met een weinig verbeelding hoor je de wielen nog piepen en de paarden nog briesen. Op het Hoekeinde passeerde men de Mark doorheen een doorwaadbare plaats. Maar de zwaarbeladen koetsen kregen dan hulp van extra paarden uit afspanning 'De Zwaan' van het Pannenhuis (1654). De reizigers bleven daar dan slapen.

In het Pannenhuis, het oudste huis van Merksplas, woont nu kunstschilder Raf Huet.

Thans passeer je de Mark over de **Pannenhuisbrug**, gebouwd in 1948. De vorige brug werd door de Duitsers gedynamiteerd op het einde van WO2.

Het oude karspoor naar gemeentepark **Carons Hofke**, is de voormalige rechtstreekse verbinding tussen de Pastorie en het Pannenhuis. Langs dit pad kan je in lente bosanemoontjes bewonderen.

In 2014 werden met Europese steun vernieuwingswerken uitgevoerd. De contouren van de oude pastorie en de motteburcht werden weer zichtbaar gemaakt. Zo kwam er ook een knuppelpad met panoramisch uitzicht over de Mark. Vlak daarbij zie je als **poosplaats** een grote witte kei, waarin een mooi gedicht van Geert De Kockere werd gebeiteld. In de vallei van de Mark, van de bron tot de monding, vind je in totaal 21 poosplaatsen, telkens met een mooi gedicht, onder het motto 'Ode aan de Mark'. Op de infopanelen lees je gans het verhaal.



Horeca:

Brasserie 't Hofeind, Hofeinde 9, bij de sporthal

Eetkaffee In 't Hofke, Hoekeinde 28

Eetcafé De Mart, Markt 17/1

Café Sir Lancelot, Kerkstraat 14

Brasserie De Kongo, Markt 10A